

Thema's TCC

ORGANISATIE – De organisatie richt zich op thema's als het menselijke leven, het gezin en de godsdienstvrijheid. Ze houdt ook nauwkeurig het internationaal recht in de gaten. Op ethisch terrein wordt in Europa en binnen internationale organisaties als de VN veel gewijzigd. De TCC wil dat er een christelijke invloed op het overheidsbeleid blijft bestaan en dat het niet alleen door seculiere organisaties gevoed wordt.

ONTMOETING IN BRUSSEL EN WASHINGTON – Een onderdeel van het werk van de TCC is het internationaal verbinden van christenen. Na een eerdere conferentie in Brussel volgde er in het najaar van 2014 een internationale conferentie in Washington. Christelijke politici uit Nederland en andere Europese landen en mensen uit het Europees Parlement ontmoetten daar christelijke, Amerikaanse politici. Er werd kennis uitgewisseld over de politieke situatie in de verschillende parlementen en hoe christenen daarmee om moeten gaan.

BELASTINGDIENST – Ook is er verschil van mening met de belastingdienst over de ANBI-status (door deze regeling worden giften voor goede doelen fiscaal aftrekbaar). De Belastingdienst wordt steeds strenger in het toekennen van die status. Dat hebben Bijbelschool de Wittenberg en het Katholiek Nieuwsblad ook ondervonden..

EVEN BELLEN MET... HENK JAN VAN SCHOTHORST

„We mogen nooit het hoofd in de schoot leggen”

Zeven jaar werkte Henk Jan van Schothorst als beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Tot zijn verbijstering zag hij de links-liberale (seculiere) groeperingen daar het ene na het andere winstpunt boeken. Als reactie daarop richtte hij samen met Todd Huizinga de *Transatlantic Christian Council* (TCC) op.

Hoe kwam het dat veel seculiere wetsvoorstellen een meerderheid haalden?

„Ik ontdekte dat de lobbyclubs uit hun geledingen goed georganiseerd waren en overal invloed uitoefenden. De liberale en progressieve belangen werden dus goed geregeld door allerlei organisaties. Christelijke partijen doen goed hun werk, maar zijn internationaal veel minder verbonden en georganiseerd. Samen met Todd Huizinga richtte ik daarom de *Transatlantic Christian Council* op. Dat leverde een felle strijd op met de Belastingdienst, die tot het hoogste niveau bestreed dat de TCC een goed doel was. De financiële positie en het voortbestaan van de organisatie hingen aan een zijden draad. Vorige maand werd de TCC op alle punten in het gelijk gesteld en kwam toch de erkenning.”

U bent vast blij met de uitspraak van de rechter?

„Mijn belangrijkste gevoel is toch vooral dankbaarheid. Als je begint met een organisatie om christelijke waarden te verdedigen, moet je rekenen op tegenstand. Maar dat die tegenstand vanuit de Nederlandse overheid (Belastingdienst) zou komen, had ik niet verwacht. Tweeënhalf jaar zijn alle doelstellingen, activiteiten en financiële stukken doorgeplozen. Dat er na die tijd geen enkel foutje is gevonden, maakt me wel dankbaar. Ook voor mensen die ons willen steunen, geeft dit vertrouwen voor



de toekomst. We kunnen nu eindelijk inzetten op fondsenwerving.”

Wat voor activiteiten onderneemt u namens de TCC?

„Wij proberen overal de christelijke grondrechten en vrijheden te verdedigen. Zo was ik onlangs in Genève bij een vergadering van de Verenigde

Naties. Daar werd gediscussieerd over het recht op leven en hoe daar binnen de VN over gedacht wordt. Daar ging het ook over het recht op abortus en euthanasie. Internationale organisaties mochten daar het woord voeren. Ik heb daar een pleidooi gevoerd voor de beschermwaardigheid van het leven. Dan ontdek je dat bij de VN ook christenen uit andere landen werken die blij zijn dat dit geluid óók klinkt.”

Hoe ziet u de toekomst van uw organisatie voor u?

„Wij strijden voor de erkenning van onze organisatie als gesprekspartner van overheden en internationale organisaties, zodat we overal kunnen opkomen voor de goede, christelijke waarden. Ook willen we internationaal de krachten tussen christenen en christelijke organisaties bundelen. Als christenen hebben we de taak het goede te bevorderen en het slechte tegen te gaan. We mogen nooit het hoofd in de schoot leggen en zeggen 'het wordt allemaal slechter'. We moeten daadkrachtig en zeker staan voor ons christelijke verhaal. Het is toch bidden én werken?”